



*Als de dood iets is als heengaan,
hiervandaan naar een ander oord
en als daar alle gestorvenen zijn,
welk groter Goed is er dan ?
"Socrates"*

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen
de ziel van zijn trouwe dienaar :

M E V R O U W

Marie-Louise DE CROO

dochter van Aloïs en Palmyre DE CROO - VAN DEN BOSSCHE

geboren te Opbrakel op 1 augustus 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 8 mei 2004,
voorzien van de Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de K.B.G., KVLV en andere parochiale verenigingen.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe
U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk van Sint-Martinus te
Brakel - Opbrakel op **donderdag 13 mei 2004 om 11.30 uur**,
waarna wij Marie-Louise begeleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.15 uur.

Een namis zal opgedragen worden op zondag 6 juni 2004 om 9 uur in voornoemde kerk.

De dertigdaagse missen zullen gelezen worden in het klooster te Opbrakel.

Men kan Marie-Louise een laatste groet brengen in het rouwcentrum "Geert"
Marktplaats te Brakel, maandag 10 en dinsdag 11 mei 2004 van 19 tot 20 uur.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Dit melden U met diepe droefheid maar in volle overgave aan Gods Heilige Wil :

Norbert (†) en Georgette DE CROO - VANHOECKE,

haar schoonzuster;

Herman en Martine SIMOENS - DE CROO,

Willy en Fabienne VERHEYEN - DE CROO,

Dany en Patricia DE BACKER - DE CROO,

Isabelle DE CROO,

haar neven en nichten;

Frederik SIMOENS,

Kristof SIMOENS,

Jeroen DE BACKER,

Jurgen DE BACKER,

Robrecht DRIGHE,

Michiel DRIGHE,

haar achterneven;

De families : DE CROO - VAN DEN BOSSCHE.

Met dank aan de mensen die goed voor haar gezorgd hebben.

Rouwadres : Sint-Martensstraat 11 - 9660 Brakel -Oprakel.